

KANTINE RIJKSWERF

Wij zijn blij met de kantine,
waar de mensen lof verdienen.
Want ze helpen steeds correct,
zijn beleefd en opgewekt.

Bijna twintig jaar geleden,
werd hij voor het eerst betreden.
In dit allereerst begin,
was hij echter lang niet "in".

Hij ging acht december open,
maar je kon nog weinig kopen.
't Was een schaars assortiment,
veel van nu was onbekend.

Maar hoe méér de jaren gingen,
kwamen er ook véél meer dingen.
En nu is er volop keus,
KLANT IS KONING is de leus.

Vorig jaar ging men beginnen,
met een opknopbeurt van binnen.
Zie het prachtig resultaat,
als je hier naar binnengaat.

't Is een lust om naar te kijken.
En het personeel laat blijken,
dat het hart heeft voor de zaak.
Goed berekend voor zijn taak.

Daarom vrienden, zonder schromen
kun je hier naar binnenkomen,
want de prijzen vallen mee,
stemmen iedereen tevreé.

Geen onnodige perikelen!
Het zijn kwaliteitsartikelen.
Kom en koop hier met plezier,
en ga steeds voldaan van hier!

Personeel en leiding samen,
willen zich steeds meer bekwamen
in hun werk en voor de klant,
met hun hart en met hun hand.

Wij zijn blij met de kantine,
met de mensen die bedienen.
Steeds hulpvaardig en correct,
is hun voorkomen perfect.

Geschreven door dhr. Buurmeester