

15 maart 1982    15 maart 1987

### **VIJF JAAR OUDGEDIENDEN**

*Vijf jaren kunnen worden belicht  
sinds de club is opgericht.*

*Zoiets doe ik graag uit de verf  
in het blad "De Nieuwe Werf".*

*We schrijven 15 maart 1982*

*een drukbezochte bijeenkomst, ja machtig!*

*Overigens wil men proberen  
regelmatig zulke middagen te creëren,  
want daar bleek behoefte aan  
tijdens een werffeest opgedaan.*

*heer Luksemburg bond de kat de bel toen an  
stapte naar de directie met z'n plan.*

*Deze had er ook wel oren naar  
en zó kwam deze middag voor elkaar.*

*Dirk zou zelf zorgen voor een gastvrij onthaal  
in de door hem beheerde kantinezaal.*

*Er moest dan wel een commissie verrijzen  
om zo'n middag te verzorgen en aan te wijzen.*

*Na wat aarzelen kwam ook die van de grond  
en zie de club "oudgedienden" bestond.*

*Nu er vijf jaren zijn verstreken  
heb ik eens achterom gekeken  
en dan zeg ik heel spontaan:*

*nee, het is zo slecht nog niet gegaan.*

*Als je ziet dat velen van verre komen moeten  
om een oud-collega te begroeten  
en de trouwe komers zorgen telkens weer  
voor een ontzettend fijne sfeer.*

*Er wordt gelachen en druk gepraat  
als het over de vervlogen tijden gaat.*

*Oude koeien worden uit de sloot gehaald  
met een kop koffie die niet hoeft te worden betaald.*

*Een achtergrondmuziekje met hartig hapje tussendoor  
zorgden voor het gezelligheidsdecor.*

*Zelfs de Sint, die had gehoord van ons bestaan*

*kwam ieder jaar ook even bij ons aan  
bracht voor deze of gene iets mee van huis  
"want" zei hij, bij jullie voel ik me thuis".  
Hoofden van diensten én onze directeur  
verbraken eveneens de dagelijkse sleur,  
wipten dan even bij ons aan  
om te midden van de oudgedienden te kunnen staan.  
Belangstellend naar het doen en laten van voorheen  
voelde de commissie: we staan niet alleen.  
Met de nieuwjaarsreceptie nog heet van de naald  
heb ik het eerste lustrum wel vertaald.  
Dank aan de directeur voor 't gebruik van de zaal  
breng ik over namens U allemaal.  
Ook dank aan iedere trouwe bezoeker als oud-werviaan,  
zo met U allen op naar het 10-jarig bestaan.*

*J. C. Koopman*